



## Beloning

Het is 1 januari 2023. We staan op Schiphol. 'We' zijn een groep reisgenoten. We kennen elkaar al wel, maar zullen elkaar de komende weken nog veel beter leren kennen. Samen gaan we onderweg naar Cambodja. Een gebed, een laatste groet - Cambodja here-we-come!

We hadden ons voorbereid voor de reis, en tegelijkertijd wisten we niet wat we konden verwachten. Ik kende het land, maar de meeste anderen niet. Wat er in zo'n groep gebeurt voelde ik het beste toen we 2,5 week later weer op Schiphol stonden. In plaats van een groep individuen waren we nu 1 groep, een geheel.

En wat is dat gaaf om mee te maken. Noem het 'tribe', noem het familie, het is de plek waarvan je zegt en voelt - hier

doe ik er toe, hier mag ik er zijn, hier voel ik me thuis. Een plek van 'beloning' - toebehoren. Iedereen heeft zo'n plek nodig.

Misschien komt er direct 'iets' of iemand in je gedachten als je aan 'beloning' denkt. Mooi is dat! En toch is dat ook voor veel mensen niet zo. Veel mensen zijn eenzaam, voelen zich niet verbonden, niet 'thuis'. Armoede kent veel vormen, maar dit is er zeker 1 van. De kerk staat vanaf het allereerste begin bekend als een plek van 'beloning', een plek waar mensen mogen zijn. Waar zorg en liefde is - dat is immers wat Jezus de discipelen voorleefde? Hoe is dat bij jouw kerk? Hoe is dat in jouw leven? Ken jij die plek van 'beloning' en creëer jij die voor anderen?

In The Alongsiders Story (*mail gerust als je 'em nog niet hebt, dan sturen we 'em toe*) en ook in de Alongsiderstraining besteden we veel aandacht aan

beloning. Het is een van de 4 principes waar we steeds op terugvallen. Zijn we een plek waar mensen welkom zijn? Zijn we een plek waar iedereen telt? Zijn we een plek waar we het radicale welkom van Jezus anno 2023 uitleven?

Vaak is daar eenvoudigweg tijd voor nodig. Tijd om te zijn, te praten, te delen, te bidden. Te lachen en te huilen. Tijd. Bij een vriend van ons in Cambodja staat de volgende spreuk: "Het meest kostbare wat je een ander kunt geven is je onverdeelde aandacht". Onverdeelde aandacht & tijd zijn schaars. Waar geef jij ze aan?

Tijdens de reis gaven we ze aan elkaar. Onverdeeld. Gul. Royaal. En wat ontstond was een community waar we elkaar zagen, in elkaar investeerden, voor elkaar zorgden. Ik heb er intens van genoten. Heb jij zo'n plek van community, zo'n plek van 'beloning'?

Vervolg op bladzijde 2 >>>

Nieuws februari 2023  
volgnummer 40



'23-1

'Nieuws' ontvang je ongeveer 4 keer per jaar om je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen die spelen, zodat je met ons mee kunt leven, danken en bidden. De brief mag zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen.

Via de website [www.2followus.com](http://www.2followus.com) kun je jezelf aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief. Neem bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!

## DE CAMBODJAREIS

Dit jaar startte dus met de reis naar Cambodja. Misschien heb je 'em gevolgd via de app, dan weet je al dat het een geweldige tijd is geweest en heb je een beetje beeld bij alles wat we samen mochten doen. De reis was zeker geen vakantie en eenmaal aangekomen in Phnom Penh gingen we de volgende dag direct naar het genocidie museum. Indrukwekkend. We zouden over een paar dagen de jongeren ontmoeten op Shalom Valley, maar realiseerden we ons wel uit welke tragedie dit land komt? Waar de jongeren vandaan komen? Gesprekken volgden, samen bidden, delen, je hart openen.

*Voor mij - Mart-Jan - was het ook gewoon weer heel goed om in het land te zijn. De geuren, de temperatuur, maar bovenal de mensen. Het voelde*



*een stukje als thuis-komen >> 'belonging' dus. De hartelijkheid van onze vrienden, de teams in Cambodja. Heel gaaf. Talitha en de kids leefden natuurlijk helemaal mee. We hadden regelmatig contact en via de app ontvingen ook zij de foto's. Het heeft voor ons allemaal de wens versterkt om eind dit jaar voor een paar weken terug te gaan. Ons oorspronkelijke plan was om dat na 1-1,5 jaar te doen (dat is een van de adviezen aan zendingen die jaren in een bepaald land hebben gewoond), maar door corona en de de ticketprijzen die omhoog vlogen was dit niet mogelijk. We mikken nu op december. Kerst met 28 graden - hoe klinkt dat? 😊*

Na de start in Phnom Penh gingen we vrij snel door naar Kep, de plaats waar Shalom Valley ligt. Wat was het gaaf om daar weer te zijn, opnieuw de hartelijkheid, de vriendschap, maar ook de schoonheid van het kamp-complex en de omgeving - heerlijk. Een beetje thuiskomen.

Over het kamp is te veel om te vertellen. Het was zó gaaf, zo indrukwekkend. Ook voor ons als groep. Dwars door taalgrenzen heen, liefde (laten) zien. Samen optrekken. Elkaar in de ogen kijken, bemoedigen - lol hebben.

*Ik voeg op de volgende bladzijde wat foto's toe. Geniet ervan, maar weet dat 1000 plaatjes niet kunnen vertellen...*

En..., omdat de foto's niet kunnen vertellen wat we hebben meegemaakt, en omdat we heel graag willen vertellen over Gods grootheid, en willen getuigen van wat Hij heeft gedaan, organiseren we op D.V. 1 april een Worship 'n Share avond. Een avond vol aanbidding, inspiratie, getuigenissen en ontmoeting. Jullie zijn meer dan welkom om deze avond mee te beleven! [Reserveer](#) wel even een ticket want we hebben beperkt plaats. Dat doe je via [deze link](#). We hopen velen van jullie daar te zien.

Na het kamp was de reis allesbehalve klaar. Zeker, we hebben ook even de tijd genomen om op adem te komen, maar daarna hebben we een zendingsziekenhuis bezocht, een eerlijke kledingfabriek, een lokale kerk, een 'business-as-mission' guesthouse, en noem maar op. Steeds ervaringen die een inkijkje gaven in het land en de cultuur, maar die ook thema's als recht en onrecht aansneden. Wat heeft dat te maken met mijn leven? Hoe kan ik daar een stap in zetten? Enorm leerzaam, maar natuurlijk ook confronterend.

Een van de deelnemers schreef een [BLOG](#) over de reis en wat het met hem deed. Het raakte dat hij schreef over hoe de Alongsiders in Cambodja zich geven zonder aan zichzelf te denken. Belangeloos. Zo gaaf. Wat kunnen wij van hen leren? Wil je het blog ook lezen klik dan [hier](#).

En zo ronden we de eerste nieuwsbrief van het jaar af. Vol met dank voor de reis, en voor mogelijkheden om te delen over Gods grootheid. Getuigenissen door te geven. We voelen ons bevoorrecht. Bidden jullie mee voor de voorbereidingen voor de verschillende evenementen van Alongsiders? Mart-Jan mag regelmatig delen in verschillende gemeenten - ook dat is een zegen om te doen. Bidden jullie mee voor impact in onze harten?

Dank jullie wel dat jullie onze 'Alongsider' zijn.

Zegen 🙏

Mart-Jan & Talitha  
Joy, Micha en Amy

*PS: In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat het boek "De diamant van discipelschap" uitgegeven zou worden bij uitgeverij Gideon. Dat is inmiddels een feit. Heb je 'em al? Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Heb je hem nog niet? Bestel hem eenvoudig [hier](#).*

## Praktische gegevens

### Ons adres in Nederland:

Mart-Jan en Talitha van der Maas  
Jadeplantsoen 29  
1339 EK Almere

Tel: +31 6 4840 5262  
@ : [arnvdmaas@me.com](mailto:arnvdmaas@me.com)  
W : [www.2followus.com](http://www.2followus.com)

### Financiële ondersteuning:

Alongsiders betaalt ons geen salaris. Voor de financiële kant van ons werk zijn we afhankelijk van giften.

Als je ons op die manier wilt ondersteunen kun je je gift overmaken naar het volgende rekeningnummer:

Stichting Nehemia (ANBI) o.v.v:  
Project Alongsiders Nederland

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39  
BIC: SNSBNL2A

## Gebeds-app



Elke week sturen we een actueel en concreet gebedspunt via What's App. We horen terug dat dit voor veel mensen een fijne manier is om actief betrokken te blijven.

Wil je ook graag op deze manier meebidden? Stuur ons dan even een mailtje met je naam en telefoonnummer op Whats-app.

